

Hallo ouders, masters en selectiezwemmers,

Na bijna 14 jaar als vrijwilliger actief te zijn geweest, waarvan meer dan 10 jaar al gediplomeerd trainer, stop ik per volgend seizoen als vrijwilliger bij ZPCM. Ik blijf wel lid, als zwemmer en waterpoloër.

Op mijn 15^e kwam ik in de zwemcommissie en begon ik met wedstrijdinschrijvingen. Tevens gaf ik al trainingen. Vanaf mijn 18^e ben ik gediplomeerd trainer. Tussentijds ook nog 6 jaar in het bestuur. Mijn plek in het bestuur heb ik over gedragen aan (mijn zus) Angela.

Een stap waar ik lang over na heb gedacht. Meer dan een decennium was ik bezig met het ontwikkelen en verbeteren van anderen. Na vele jaren is het soms goed geweest. In de jaren veel gezien, gedaan en geleerd. Hoewel ik in die jaren het leuk heb gehad en veel tijd er in heb gestoken, wil ik nu wat meer tijd voor mezelf.

Eind vorig seizoen ben ik al met diverse zaken gestopt. Zo geef ik geen training meer op dinsdag en donderdag. Taken worden door anderen (super) opgepakt. Dat is fijn, een heel fijn gevoel.

Er kwam tijd voor mij zelf. Maar tijd wordt ook ingenomen door andere zaken. Weloverwogen heb ik de keuze gemaakt om te stoppen. Ik hoop dat taken worden opgepakt door anderen. Doordat ik stop krijgen anderen de ruimte om dingen op te pakken of met nieuwe ideeën te komen.

Ik hoop dan ook dat niemand dit mailtje direct verwijderd en denkt "het zal wel".

Met mijn stoppen komen ook enkele taken vrij welke opgepakt moeten worden.

Zo stop ik met het training geven op maandag en het schrijven van masterstrainingen (beide iedere week een uurtje). Maar ook mijn plek in de zwemcommissie (1x per 5/6 weken) komt vrij en het doen van wedstrijdinschrijvingen zal opgepakt moeten worden (circa 3 a 4 uur in de maand). Ook met het coachen zal ik stoppen (circa 1 wedstrijd per maand). Iets wat iedereen kan, je in moet groeien en niemand verwacht dat je alles weet. Natuurlijk wordt je hierin begeleid.

Heb jij zin om een van de vrijgekomen taken op te pakken? Laat het me weten en ik wil zo goed mogelijke kennisoverdracht doen. Hoe eerder we er mee beginnen, hoe makkelijker het wordt!

Tenslotte wil ik iedereen bedanken voor alles. Het was een fijne tijd.

Groetjes,

Martijn